



## Εκδόθηκε το βιβλίο στη μνήμη του Γέροντα Βησσαρίωνα

Οι ημέρες και τα έργα του πατρός Βησσαρίωνα, περιγράφονται στο βιβλίο που εκδόθηκε υπό τον τίτλο «Βησσαρίων ο Αγαθωνίτης ο Ελεήμων Πνευματικός», το οποίο και έγραψε ο πρώην ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγάθωνος, πατέρας Δαμασκηνός Ζαχαράκης, ο οποίος το 2017 έφυγε από τη ζωή.

«ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2017

Αγαπητοί μας,

Η ιερά ημών Μονή εβίωσε κατά το τρέχον έτος την εκδημία του ηγουμένου της, του πολυσεβάστου πατρός μας, Δαμασκηνού. Η είδηση έγινε δεκτή με πόνο από τα πνευματικά τέκνα που εκδήλωσαν τα συναισθήματά τους με κάθε τρόπο.

Ευχαριστούμε, από καρδιάς, όλους όσους συμμετείχαν στο συγκλονιστικό για τη μοναστική κοινότητά μας, γεγονός.

Κατά τα τελευταία τρία έτη, ο μακαριστός μας πατήρ είχε θέσει ως σκοπό να αφήσει γραπτή παρακαταθήκη «τις ημέρες και τα έργα του πατρός Βησσαρίωνος», του οποίου το άφθαρτο σκηνώμα, ως σημείον του ουρανού, φυλάσσεται στη Μονή μας.

Υπηρετώντας ο π. Δαμασκηνός, με συνέπεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην αλήθεια, το σκοπό αυτό, εκλήθη από τον Κύριό μας κοντά Του.

Με την ευκαιρία της έκδοσης του σημαντικού πονήματος και τιμώντας τη συμμετοχή σας στον πόνο μας για την εκδημία του π. Δαμασκηνού σας αποστέλλουμε τον καρπό του εγχειρήματος του ως δείγμα αγάπης.



Συγχρόνως, ευχόμεθα να έχετε φωτισμένα Χριστούγεννα και ευλογημένο το νέο έτος 2018. Ο Γέροντας Βησσαρίων και ο π. Δαμασκηνός να είναι αρωγοί στην πορεία της ζωής σας και στη δικαίωση των αγώνων σας.

Ο Καθηγούμενος  
 Αρχιμ. Γερμανός Γιανσιόδης  
 και οι συν εμοί εν Χριστώ αδελφοί.»

## Τα άγια Θεοφάνεια

Ο άνθρωπος μπροστά στην αρχαιότερη και δεσποτική εορτή της παρουσίας του τριαδικού Θεού, έχει τα πνευματικά του μάτια ερμητικά κλειστά, σε ένα γεγονός πραγματικά αναμφισβήτητο από την θεία σοφία, όταν σε αυτόν θέλει να φανερωθεί και να τελειώσει ένα "μυστήριο" που γίνεται αισθητή η παρουσία της ύπαρξης του Θεού, όχι μία φορά αλλά περισσότερες από μία μέρα στην πορεία των αιώνων και στην πλούσια εκκλησιαστική και Ορθόδοξη Ιστορία.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός των αγίων Θεοφανείων στην ζωή του ανθρώπου τόσο για την σωτηρία του, στο άμεσο σχέδιο του Θεού, όσο και για την ιστορικολογική προσέγγισή του, για την δεδομένη ανθρώπινη αξία που δίνει ο Θεός, στην κτίση και στο δημιουργήμα του, αλλά και με τον αγιασμό της ψυχής και της καθαρότητας της ύπαρξης του.

Απαλλοτριωμένη από τα σκοτεινά σημεία και από τις συγχύσεις της καθημερινότητας του, μέσα από το φως του αληθινού Θεού και της παρουσίας του, για την φανέρωση της φωτεινής θεογνωσίας του στην ανθρώπινη φύση και κτίση.

Αυτή η φύση και τα νερά της καθαγιάζονται, και μαζί με αυτά ο άνθρωπος γεύεται την καθαρότητα της ζωής του, του σώματος, του πνεύματος και της υλικής υπόστασής του, μακριά από σκοτεινές δεσμεύσεις και εξωπραγματικές καταστάσεις, οι οποίες οδηγούν πολλούς φορές σε αρνητικές αποφάσεις και σε λανθασμένες επιλογές.

Στα άγια Θεοφάνεια τα ακούσματα του Θεού λόγου, σκορπίζουν την θολούρα του πνεύματος και της ατμόσφαιρας, και αγιάζεται η γη της απεραντοσύνης, από το δημιουργό της, υπακούοντας με ακρίβεια σε κάθε πρόσταγμα του.

Στα Θεοφάνεια το Θέλημα του Θεού, παίρνει σάρκα και οστά με την παρουσία και τον ερχομό του Κυρίου, να καταργείται η πλάνη

και να φωτίζεται η διάνοια του ανθρώπου, για επουράνια πράγματα που θέλει να ζήσει σαν κορυφαία και κυρίαρχο πλάσμα αυτής της ζωής, θεωρώντας ένα νέο και σημαντικό βήμα για την ανθρωπότητα.

Ο εορτασμός των Θεοφανείων σε όλη την Ελλάδα είναι ένα γεγονός το οποίο ανήκει στην Χριστιανική Ορθόδοξη παράδοση και πιστεύω της Εκκλησίας, μεταδίδοντας τα φωτεινά και τα ιερά μηνύματα από την εκκλησιαστική ζωή, σε ένα κόσμο που τμήν του εορταστικού κύκλου του δωδεκαμήνου, μεταφέροντας και προσφέροντας την ζωτικότητα αυτής της ημέρας, σε άλλους λαούς και θρησκείες, προσπαθώντας να μην υπάρχει διάσπαση και διαφορετικότητα μεταξύ των πιστών της.

Μέσα από αυτό τον κύκλο του εορταστικού ο καθγιασμός των υδάτων σηματοδοτεί ένα άλλο κύκλο θρησκευτικών λειτουργιών, ο οποίος θέλει να μας τονώσει την αναγέννηση μας, μέσα από το βάπτισμα και τον μεγάλο αγιασμό, ξεπληρώνοντας τις αμαρτίες μας, και τα πάθη μας, από ένα μακρύ και σκοτεινό δρόμο, που δεν καταλήγει πουθενά.

Η Ελλάδα γιορτάζει και μαζί με την γιορτινή ατμόσφαιρα, δίδωνει εκτός από τις σκοτούρες και τις έγνοιες μας, μια απειλή που θέλει να εδρεύει στα νερά των θαλασσών της, για να τα εξαγνίσει από παραπτώματα και συνήθειες που έχουν στόχο την ζωτικότητα του χώρου της, στην προσπάθειά του να καλύψει κενά και τρύπες από τα στενά μυαλά των σκοτεινών δυνάμεων.

Ο αγιασμός των υδάτων as είναι για όλους καθοριστικός και καθγιαστικός στην ζωή και στην ύπαρξη μας, μέσα από τις αμφιταλαντεύσεις και τους δισταγμούς της ζωής, διαλύοντας κάθε δίλημμα και αναποφασιστικότητα να γίνουμε πνευματικοί και ορθοί στην πίστη και στον Χριστό πρώτοι μάρτυρες στην φανέρωση του.

Σόκολος Νίκος



## ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ 1837

Γράφει ο Παν. Γεωρ. Δημάκης, Υπεύθυνος Ιστορικού Αρχείου Δήμου Αμφικλείας Ελατείας Email: pgdimakis@gmail.com

### ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ ΜΠΡΑΛΛΟΥ 1894



### ΑΡΧΕΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Β



Τα Ταχυδρομεία στο Δήμο Αμφικλείας - Ελατείας, τα έχει πλήξει επιδημία θανάτου και ένα ένα καταργούνται, αρχίζοντας από τα μικρότερα και άγνωστος ή τύχη και το μέλλον των υπολοίπων.

Το σημερινό Δημοτικό διαμέρισμα του Μπράλλου, είχε γνωρίσει, εντυπωσιακή ανάπτυξη, στο παρελθόν, ως οδικός κύριος κόμβος από το 1880, με την διέλευση της Σιδηροδρομικής γραμμής, που ήταν αργότερα τροφοδοτική- μεταφορική υλικών πολέμου και στρατευμάτων, κατά την διάρκεια του Α' Παγκοσμίου πολέμου, όταν από τους Συμμάχους, είχε επιλεγεί, ως ο ασφαλέστερος και πλησιέστερος σιδηροδρομικός σταθμός, στον λιμένα της Ιτέας, που είχε συνδεθεί, με θαλάσσια μεταφορική οδό, με τον Ιταλικό Τάραντα, λόγω της κυριαρχίας των Γερμανικών υποβρυχίων, στην Μεσόγειο. Μάλιστα για τον λόγο αυτόν, είχε τοποθετηθεί ανθυποβρυχιακό δίχτυ, στο νησάκι Οξιά, ώστε τα σκάφη να είναι ασφαλή, στον Πατραϊκό κόλπο. Αυτά και άλλα, συνέτειναν να γνωρίσει εντυπωσιακή ανάπτυξη ο Μπράλλος και στην συνέχεια, όταν εξέλιπαν οι λόγοι, άρχισε η βραδεία αλλά σταθερή πληθυσμιακή του αύξηση, όπως προκύπτει, από τις έκτοτε απογραφές.

Όμως το Ταχυδρομικό Γραφείο Μπράλλου, ιδρυμένο το 1894, με την συγχώνευσιν εν αυτό, του υφιστάμενου τηλεγραφείου, ( γνωστού γνωστού όντως, οτι τηλεγραφος λειτουργούσε ήδη, στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, και στον Μπράλλο ).

Η λειτουργία, όμως, κρατικών υπηρεσιών στην περιφέρεια, αποδεικνύει την φροντίδα επί τόπου λύσεως, μυρίων προβλημάτων των αγροτικών και όχι μόνο οικονομικών, την εξοικονόμηση εργατοωρών, την αίσθηση της ασφάλειας, επικοινωνίας, κ.α... Η διοικητική απονεύρωση που επιχειρείται ήδη, ανατρέπει τα δεδομένα και θα ενισχύσει, την αστυφιλία και την ορατή ήδη εγκατάλειψη των καλλιέργειών και των αγροτικών εγκαταστάσεων, ενώ ασφαλείς δεν είναι ούτε οι θεωρούμενοι μεγάλοι οικισμοί, αφού πάντα θα υπάρχουν μεγαλύτεροι.

Υπάρχουν βεβαίως και προηγούμενα επίσημα κρατικά έγγραφα στα Γ. Α.Κ , όπως αυτό το καταπληκτικό του 1837, που έχει συνταχθεί από Ελληνική κρατική Αρχή, το Secretariat d Etat pour l' Interieur, δηλαδή το υπουργείον Εσωτερικών της Ελλάδος, σε Γαλλική γλώσσα, το Νο.16810-155, της 26ης Νοεμβρίου 1837 και απευθύνεται με κάθε επισιμότητα, σοβαρότητα και ευπείθεια, προς την Α. Μ. τον Βασιλέα, με θέμα, την επιλογή μεταξύ τριών προτεινόμενων πολιτών, τον προτιμώμενον από την βασιλική μαριλίνα υποψήφιο, για την καίρια και σημαντική θέση, τού εισπράκτορος του Δημοσίου, σ έναν μικρό περιφερειακό Δήμο.

Οι κρινόμενοι είναι τρεις πολίτες του Δήμου, με προσόντα την κατάταξή τους, στους στρατιωτικούς Φαλαγγίτες, είτε καταχωρημένους, σε άλλους καταλόγους, ελεγμένων φρονιμάτων, πολίτες.

Το έγγραφο μέσα από τα γραφόμενα, αλλά και τα αιτιότομα, την χρονική ακολουθία και την αφορητή γερμανική λεπτολόγηση, μάς επιτρέπουν τα κριτικά σχόλια, των μεθόδων, για την ένταξη στο "σύστημα", των έπιφανεστέρων πολιτών, ακόμη και σε μικρές πόλεις.

Αλλά σημαντικό είναι, το κέρδος, για την συμπλήρωση του Αρχαιακού υλικού, βάσει αυτών, με στοιχεία που ελλείπουν, από τις αναμενόμενα, καθορισμένες πηγές, όπως τα ανύπαρκτα π.χ. Δημοτολόγια...

Με πρόταση λοιπόν, τού επί των Εσωτερικών Γραμματέως, που φέρει το βαρύ όνομα, τού Α. Πολυζωΐδη, προτείνονται, για την θέση, τού Εισπράκτορος τού Δήμου Ελατείας, οι Ιω. Αντριανόπουλος, Σπ. Γεωργίου και Αθ. Παναγιωτόπουλος και διορίζεται εξ αυτών ο Αθ. Παναγιωτόπουλος. (εξ αυτών, το όνομα τού υπολοχαγού Ν. Γεωργίου, υπάρχει στο Δημοτικό Συμβούλιον τού Δήμου Ελατείας, το 1842, επίσης ένας άλλος πάρεδρος τού Δ. Δ. Δόριζας Γεωργίου και ακόμη ένας, αγωνιστής τού 21, κάτοικος Ελατείας, ο Γκόλφης Γεωργίου η Τσαρούχας.

Το όνομα Παναγιωτόπουλος προέρχεται από το Μόδι μάλλον. )